



Vluchtelingenwerk Vlaanderen **Feel Fine February** - webinar

7 februari 2022

Van identiteit naar verantwoordelijkheid

Dr. Karijn Helsloot

directeur stichting Taal naar Keuze

www.taalnaarkeuze.nl

De verantwoordelijkheid ligt bij ons!

Wij, wij zijn taalwetenschappers, taaldocenten en leerkrachten. Wij zijn schoolleiders, bestuurders en beleidsmakers, wethouders, kamerleden en ministers.

Wij, de **taalwetenschappers**, dienen de taaldocenten en leerkrachten - al werkzaam of nog in opleiding - te informeren over wat taal is.

Wij dienen te vertellen over de eigenschappen van taal, over wat talen delen met elkaar en waarin ze verschillen.

Wij dienen duidelijk te maken hoe talen worden verworven, vanaf het prilste begin, en daarna, wanneer het steeds lastiger wordt een nieuwe taal goed te beheersen.

De verantwoordelijkheid ligt bij ons!

Wij, de **taaldocenten en leerkrachten** in het primair en secundair onderwijs, dienen alle talenkennis van de leerlingen in de klas in te zetten bij het leren, bij het leren van het Nederlands en van andere vakken.

Wij dienen ervoor te zorgen dat leerlingen met een gedeelde taal elkaar kunnen helpen.

Wij dienen ervoor te zorgen dat nieuwkomers zich veilig en gelukkig voelen, omdat zij hun belangrijkste kenmerk, hun eigen taal, als maatje op hun tafeltje mogen zetten.

De verantwoordelijkheid ligt bij ons!

Wij, de **schoolleiders en - bestuurders**, dienen onze leerkrachten en docenten te helpen bij het overwinnen van vooroordelen en angsten.

Wij dienen ervoor te zorgen dat de aanwezige taalkennis van leerlingen binnen de school wordt gewaardeerd en wordt verzilverd.

En ja, wij, de **beleidsmakers**, tenslotte, wij moeten het lef hebben om de voordelen van meertaligheid voor de maatschappij van de daken te schreeuwen, ongeacht om welke taal het gaat. Elke taal doet er toe, elke taal is van waarde.

Geef kansengelijkheid een kans van slagen

Laat leerlingen eindexamen doen in Chinees, Arabisch, Turks, Frans, Portugees, Spaans, Pools, Hongaars, etc., d.w.z. in de taal die zij verkiezen, naast het Nederlands en het Engels.

De thuistaal is de taal van de herinneringen, het is de taal van het land om misschien naar terug te gaan, kort of lang.

Leerlingen hebben talloze ambities voor de toekomst. Schat hun kennisniveau niet te laag in. Dat gebeurt helaas te vaak, veel te vaak.



Rijk aan Talen

Portretten van jonge migranten in Nederland

Karijn Helsloot
Fons Rademakers

Voor de volledige presentatie ga naar het webinar toe. Daarin worden portretten en taalschetsen gegeven van 20 nieuwkomers, alsook een aantal concrete overeenkomsten en verschillen tussen talen. Zie <https://youtu.be/Ftzo8QeJTOs>



Stichting Taal naar Keuze is opgericht ten behoeve van
Meer talen in het onderwijs.

De stichting biedt hybride onderwijs, op afstand en op school.

Taalwetenschappers, taaldocenten, taalexperts,
schrijf je in.

Schoolvertegenwoordigers, directeuren en bestuurders,
meld jouw school aan.

khelsloot@taalnaarkeuze.nl

info@taalnaarkeuze.nl

www.taalnaarkeuze.nl